

VERHUIZEN



Adriaan, het herenhuis
Heeft een vreselijk saai leven
Komt er nooit uit, is altijd thuis
Nu heeft ie zonet bedacht
Dat hij genoeg heeft van de gracht.



Droomt hardop van een nieuwe plek
In het park of aan een plas
Of op de hei, ook lang niet gek
Maar hoe moet Adriaan erheen?
Huizen verhuizen steen voor steen.



Het huis begint te kibbelen
Want Woonkamer wil echt niet weg
Keuken gaat tegenstribbelen
Ook Slaapkamer blijft liever staan
Te lui om ergens heen te gaan.



Maar Zolder wil best naar benee
En Kelder wel naar boven
Badkamer ruilt graag met W.C.
En zo lost Adriaan het op
Bekijkt de gracht nu op de kop.